

## Raset i 1860, en *sunami* i Norsjø

Fra Solum Bygdshistorie, bind 2, finner vi følgende historie:

Kjell Skjelbred har sine «Erindringer» noen glimt fra et bryllup hos Abraham Nilsen Bergan om storflommen sommeren 1860:

«I 1860, netop paa den Dag da Norsjø stod paa det høieste Vandmærke i forrige Aarhundrede, altsaa under Storflommen i denne Regnsommer, feiredes hos Abraham N. Bergan paa hans daværende Bosted, Gaarden Hella i Mælum Bryllup for hans ældste Datter.

Norsjø stod den Dag saa høit over store Dele af Hovedveien langs Skjelbredstrand, saa det ikke kunde være tale om at kjøre fra Bryllupsgaarden til Solum Kirke, hvorfor Abraham Bergan leiet Dampskibet Statsraad Stang til at gaa Extratur med Brudefærden fra Hella til Kirkebryggen, hvor en mængde Heste med Kjøretøier mødte op for at skydse Brudefølget til Solum Kirke, hvor Vielsen foretoges af Prost Wettergreen.

Kjøretøiene var den Gang Stolkjærrer og Karioler. Kalesjer og Triller fandtes ikke. Jeg husker jeg den Dag var gaat til Lars A. Klovholt for at se Bryllupet fra Tingstadaasen, og Tjenestegutten Egil blev sendt op paa Aasen for at skyde til Ære for Brudefølget. Lars sagde at Egil endelig maatte skyde fra den Kant, saa at det skulde vides at det var fra Klovholt. Men jeg saa særlig paa Brudgommen Hans Jacob Hansen Haukenæsodden (*Rugstad*. Jfr. gnr. 11, bnr. 9), og Bruden Anne Marie.

Den Tid var Jordskredet hegyndt paa Masteflet (jfr. gnr. 13, bnr. 2), og den Dag rasede Jordskred ned i Norsjø med en saadan Voldsomhet at hølgerne slog over til Hella. Jeg husker vi den første Dag paa Skjelbred hørte Smeld af Jordskredet som Kanonskud. Jeg og min bror hørte smeldene helt til Tømmerfjøsbakken hvor vi den Dag tjoredre Hestene.»

