

## **Bjørnehistorie fra Høydalen** v/Ording

Om *Høydalen* fortæller Ording følgende, og der har han også funnet ei ekte *bjørnehistorie*:

«Til Kilebygden hører Høydalen, der beboes af nogle Leilændinger under Jernværkseier Didrik Cappelen i Ulefos. Da de ikke have nogen Slags Vei, er Adkomsten saare besværlig. De maa saaledes bære sine Børn til Kirken og faa sin Post om Hallen. De har dog sit eget Skolehus og 9 Ugers Skole om Aaret. Her var i sin Tid meget Bjørn af den Art, der kaldes «Maurtasser». Altid kunde i den Tid Konfirmanderne berette om, at de maatte jage Bjørnen bort fra Buskapen. Nu er Bjørnen som uddød derhenne. En dyktig Skytter, ogsaa Bjørneskytter, Halvor Olsen Ødegaarden, fortæller følgende Bjørnehistorie, som han har oplevet:

Den 9de April 1884 drog jeg ud paa Tiurjagt paa et Fjeld, kaldet Snodefjeldet, hvor Tiuren pleiede at spille. Da jeg skulde drage hjemover igjen, fik jeg høre et kraftigt Brøl af en Bjørn. Jeg løb saa fort som jeg kunde, dit hvorfra Brølet maatte være kommet, en Fjeldbank; men jeg kunde med det samme ikke se hverken Bamsen eller det Sted, hvor den maatte være skjult. Jeg gik da rundt Fjeldbanken og ledte høit og lavt for at finde, hvor den havde havt sin Vinterbolig, og opdagede ogsaa snart en Hule. Da jeg kom bort til Hulen, saa jeg bare naaget Sengehalm, men intet til nogen Bjørn. Jeg fandt nu, at det dog kunde være morsomt at vide, hvor dyb Hulen var, og skar mig derfor en lang Stok, som jeg saa stak ned i Hulen, hvorfra der kom et kraftigt Brøl.

Ho, ho, tænkte jeg, er Du hjemme, skal jeg nok hilse paa Dig. Men det var lettere sagt end gjort. Det var i Begyndelsen ikke muligt at faa ham ud. Jeg forsøgte paa alle mulige maader, men intet hjalp, før jeg saa adgang til at stænge for Hulens Aabning og kom paa Indsiden, hvad der ogsaa lykkedes mig, og da fikk jeg i en Aabning se lidt af Bjørnens Hud: nu fyrede jeg af et Skud efter den, og da tøvede den ikke længe, før den kom og viste frem sine lange Tænder, og som Velkomsthilsen gav jeg den en Kugle i Hovedet. Det viste sig nu, at der ogsaa var en Bjørn til derinde, men det var mig umuligt at faa Skud paa den i den mørke Hule, da den ikke vilde frem.